

Download Het Experiment

“Maxx besepte niet dat ze totaal anders was dan de vrouwen die aanwezig waren bij het seminar. Ze had geen enkel besef van haar natuurlijke schoonheid en snapte ook nooit echt helemaal dat mannen haar aantrekkelijk vonden. Goed, ze had een volle bos natuurlijk donkerrood haar, maar ze was er lang niet altijd blij mee, het was een hardos met weerbarstige slagen en krullen die nooit wilden zitten zoals zij dat graag wilde. Ze had haar hoop op een prachtig gewillig kapsel zoals dat in de modebladen stond allang opgegeven, haar krullen deden wat ze zelf wilden en waren niet te temmen. Haar rode haar danste tot op het midden van haar rug en als de zon er op scheen sloegen de vlammen eruit zei haar vriendin Eva altijd. Haar teint was van een echte roodharige, blank als porselein en ze moest altijd uitkijken, ze verbrandde al na tien minuten in de volle zon. Haar mond was mooi en sensueel gevormd en ze had een stralende lach.

Het mooiste vond ze zelf de kleur van haar ogen, ze waren donkerblauw en als ze boos was leken ze wel zwart. Ze droeg subtiele oogmake-up om de kleur van haar ogen te benadrukken, als ze dat niet deed leken haar ogen op grote donkerblauwe kralen in haar bleke teint. Haar postuur was typisch Nederlands; lang maar niet dun, ze had echte rondingen en die waren ook niet weg te krijgen met fitness of lijnen. Ze had het geaccepteerd dat ze lange benen met ronde heupen, een slanke taille en vrij grote borsten had. Tja, die ronde zandloper was niet weg te werken, het zij zo, ze moest het er mee doen. Nee, ze vond zichzelf niet een mooie vrouw, nou ja, niet echt mooi dan, er mankeerde van alles aan en echte mooie vrouwen waren zelfverzekerd en slank en hadden mooi haar waar je allerlei prachtige kapsels mee kon maken en zij had teveel krullen, teveel rondingen en ze was een lang niet altijd zeker van zichzelf. Nee, ze had geen minderwaardigheidscomplex maar toch wel genoeg zelfkennis om in de spiegel te zien dat er van alles niet klopte aan haar figuur en gezicht. Mannen die zeiden dat ze een mooie vrouw was wilden altijd iets anders, dat had ze wel gemerkt.

Ze voelde plotseling dat er iemand naar haar zat te kijken en intuïtief zocht ze naar degene die haar bekeek. Ah, daar, een paar tafeltjes verderop bij de organisatoren. Ze voelde een rilling over haar rug gaan en ze kreeg kippenvel toen ze de man die haar aan het bekijken was in het vizier kreeg. Mijn hemeltje, wie was dat? Ze had hem de afgelopen dagen nog niet eerder gezien bij de groep mensen die verantwoordelijk was voor de dagelijkse gang van zaken. Ze merkte op dat hij niet deelnam aan het gesprek, maar zat te genieten van de zon terwijl hij haar aan het bestuderen was. ‘Wauw, wat een vent’, dacht ze toen ze zijn richting op keek. Ze zag hoe hij glimlachte toen ze reageerde op zijn blik: ‘Pffff, je bezorgt me kippenvel en rillingen, dacht ze, wat gebeurt hier, wie ben jij eigenlijk, waar kom jij zo gauw vandaan?’. Ze knipperde even verward met haar ogen en sloeg haar blik verlegen neer, maar kon het toch niet laten om hem nog een keer aan te kijken. ‘Oh, wat een knappe man, dacht ze, zo aantrekkelijk ben ik ze nog niet tegen gekomen’.

Hij droeg een zwart pak, zijn colbert hing over de stoel naast hem en zijn stropdas lag op tafel. Het witte overhemd eronder stond open waardoor ze zijn sterke hals en nek kon zien. Hij had de enkel van zijn rechterbeen op de knie van zijn linkerbeen gelegd, op een manier waarop mannen vaak zaten. Hij was lang en slank, maar ze kon wel zien dat hij breed in de schouders was en hij had sterke, gebruinde onderarmen die uit de opgerolde mouwen van zijn spierwitte overhemd staken. Zijn slanke handen lagen met de vingertoppen tegen elkaar onder zijn kin. Zijn ogen waren verborgen achter een moderne zonnebril, maar ze zag dat hij een aristocratisch gezicht had met fijne trekken. Zijn haar was

kortgeknipt, hij begon aan zijn slapen grijs te worden. Hij had een mooie mond met sensuele lippen en zijn witte tanden schitteren toen zijn glimlach breder werd tot een echte lach toen hij in de gaten had dat ze naar hem keek en hem bestudeerde. Maxx dacht: 'Volgens mij ben jij me al heel wat langer aan het bestuderen achter die zonnebril, jammer dat ik je ogen niet kan zien, maar jeminee, wat ben jij een lekker ding. Waar kom je vandaan, je past hier helemaal niet tussen al die zeepjes en zwevers. Wie ben jij? Je bent een man van de wereld en een man om rillingen en kippenvel van te krijgen, ik krijg het er warm van'.

De man keek nog steeds naar haar, ze voelde het en werd er een beetje ongemakkelijk van. Kom , ze ging koffie halen en een wandeling maken, hij moest maar kijken wat hij wilde, er was blijkbaar voor hem verder niets interessants op het terras. Ze moesten zelf koffie en thee halen, er was geen bediening, maar dat was gebruikelijk bij dit soort evenementen Ze stopte de laptop in haar tas en stond op om naar de koffiehoeke te lopen die buiten stond opgesteld in verband met het mooie weer. De koffiehoeke lag precies achter de man die haar bestudeerde. Ze deed de tas met de laptop over haar schouder, die zou ze straks even afgeven bij de receptie voordat ze ging wandelen.

Toen ze langs het tafeltje van de organisatie liep gebeurde het;"