

VUURVLAMMEN

Hij zat in de middagzon, de grote Amerikaan die Jim heette. Hij was enorm groot en breed gespierd en had sterke armen met grote spierbundels en een indrukwekkende brede borstkas. Hij had een markante kop met sterke trekken en donkere krullen tot aan zijn schouders. Daarbij had hij mooie helderblauwe ogen die zowel doordringend, spottend of arrogant konden kijken al naar gelang zijn publiek of zijn stemming. Hij wist dat hij aantrekkelijk was voor vrouwen en had ook nooit gebrek aan vrouwelijke aandacht, meestal vielen ze als een blok voor hem en boden zichzelf aan. Hij maakte dankbaar gebruik van alle mooie gezichtjes en lichamen die zich aanboden voor een nacht, wat maakte het uit, zijn hart was er toch niet bij betrokken, hij was wel klaar met relaties en de liefde na een eerste huwelijk dat op de klippen gelopen was en een tweede huwelijk dat, naar later bleek, alleen om zijn geld te doen was. Nee, een vrouw voor even was genoeg, hij maakte zich daarover geen illusies meer.

Hij was blij dat de lange reis erop zat en dat hij een paar dagen kon acclimatiseren in Nederland voordat het echte werk zou beginnen. Hij was hier nog niet eerder geweest, maar hij had zich laten vertellen dat het een klein landje was dat vrijgevochten mensen had die voorop liepen als er in de wereld veranderingen bezig waren. De Nederlanders waren totaal anders dan de Amerikanen was hem verteld en hij vond het intrigerend dat hij nu onder leiding van hun gids Louis de cultuur en het leven in dit land wat beter zou leren kennen. Zijn management had enige research gedaan en ze hadden hem verteld dat hij van de ene verbazing in de andere zou vallen in dit land waar de mensen een totaal onverstaanbare taal spraken. Hij had zijn voorzorgsmaatregelen getroffen door John mee te nemen die Nederlandse ouders had en die de taal niet sprak maar wel verstond. Op die manier had hij altijd een vinger aan de pols als er dingen besproken werden die hij niet kon verstaan. "Nou", dacht hij geamuseerd, "kom maar op, ik ben er helemaal klaar voor, ik ben benieuwd wie die vrijgevochten mensen dan wel zijn en op welk gebied ze vrijgevochten en vooral wild zijn".

Hij doezelde een beetje weg in één van de grote terrasstoelen waar het hotelmanagement voor gezorgd had en hoorde plotseling Jack met een ingehouden lach zeggen: "Hé jongens, mag ik even jullie aandacht voor Louis die ons de aankomende weken gaat begeleiden. Louis, dit zijn de mannen".

Hij opende zijn ogen en toen hij de vrouw zag die bij Jack stond, schoot er een hete vuurvlam door zijn hele lichaam. Dit moest een vergissing zijn, Louis was toch geen vrouwennaam, maar bij Jack stond wel een prachtige vrouw.

Ze was lang en had honingkleurig haar waar het zonlicht met rode vlammen doorheen schoot en ze had prachtige koningsblauwe ogen en een schitterende, klaterende lach die ze liet horen toen ze de verbazing op de gezichten van de groep mannen zag. Hij voelde het vuur door zijn hele lichaam trekken en dacht: “Dit kan niet waar zijn, oh man, dit kan echt niet waar zijn”. Hij veerde verrast omhoog en stond op om de vrouw een hand te geven en hij stelde zich voor:

“Jim Caine”.

Haar handdruk was stevig en sterk. Louis keek hem aan met een charmante lach:

“Louis Vrissia, fijn je eindelijk te ontmoeten, ik hoop op een goede samenwerking” .

Daarna begroette ze iedereen en merkte dat het allemaal echte mannen waren, ze kon dat zien aan de scannende blik van boven naar beneden en weer terug van alle mannen. Er werd een stoel voor haar aangeschoven. De ober kwam aangelopen en er werd koffie besteld voor iedereen.

Langzaam kwam het gesprek op gang en alle mannen keken allemaal naar de mooie vrouw die in hun midden plaats had genomen. Jim kon de ogen niet van haar afhouden en nam ieder detail van haar in zich op. ‘Man, wat een verrassing, dacht hij, ze hadden me al gezegd dat ik van de ene verbazing in de andere zou vallen met de Nederlanders, maar dat dit zo direct en letterlijk zou gebeuren had ik niet verwacht. Hoe is het mogelijk dat we geen van allen gemerkt hebben dat we met een vrouwelijke begeleider van doen hebben gehad al die tijd via de mailwisseling’. Hij keek Jack een keer aan met een vragende blik, maar die trok zijn schouders op, hij wist ook niet hoe dit mogelijk was. Hij voelde hoe het vuur nog steeds smeulde in zijn lichaam, er hoefde niet veel te gebeuren of het zou oplaaien tot een ontembare vlam. Hij had nog geen idee hoe hij zijn houding ten opzichte van haar moest bepalen. Misschien was het beter voor iedereen om haar per direct weg te sturen. Ja, dat was misschien wel het allerbeste om te doen.

Ze genoot van de verwarring van het moment, het was altijd prachtig om te zien hoe men door haar naam op het verkeerde been werd gezet en het gaf haar mentaal altijd een lichte voorsprong want meestal waren de mensen even flink van slag, vooral de mannen. Ze nam even de tijd om van haar cappuccino te genieten en keek om zich heen om de mannen in zich op te nemen. “Allemachtig”, dacht ze, “wat is die Jim enorm groot, en daarnaast ook nog eens zo breed als een deur en hij heeft een mooie markante kop, prachtige ogen en mooie handen, groot maar met lange, smalle vingers. En, foei Louis, hij is seksueel woest aantrekkelijk. Hij is in werkelijkheid nog veel leuker dan als acteur’. Ze voelde een vlam in haar buik toen ze naar hem keek en ze moest lachen om zichzelf; “Hé meisje, pas op, deze man is getrouwd en is gewend om te krijgen wat hij wil, hij is beroemd, de vrouwen zullen wel in bosjes voor zijn voeten flauw vallen om zijn aandacht te krijgen.

Maak je geen illusie, je bent lang niet jong, mooi en interessant genoeg voor zo'n man, vergeet het maar, doe normaal'. Ze voelde hoe hij naar haar keek en toen ze terugkeek en zijn ogen ontmoette zag ze zijn mond vertrekken in een kleine veelbelovende glimlach, ze kon voelen wat hij dacht en wilde. "Oei, mijnheertje je bent gevaarlijker dan ik dacht, kijk uit meisje, deze man is gewend om te krijgen wat hij wil en ik denk dat hij het meestal krijgt zonder dat hij er om hoeft te vragen. Hou de eer aan jezelf en neem afstand, je bent niet een snolletje voor één nacht en zeker niet eentje voor de seks". Ze trotseerde zijn blik, maar toen ze het glimlachje weer zag was ze toch even verlegen met de situatie en ze sloeg haar ogen neer. Ze haalde even diep adem, ze was niet van plan om zich zonder slag of stoot te laten inpakken door welke man dan ook en al helemaal niet door een Amerikaanse beroemdheid, ook al was hij nog zo sexy. Ze moest er niet aan denken, haar hele reputatie binnen haar werkgebied zou op het spel staan als ze met iedereen het bed in zou duiken. Geen sprake van, dacht ze, hou het zakelijk Louis meisje, hou het professioneel. Maar, hij was wel heel erg aantrekkelijk, deze man, het ging niet meevallen al die weken in zijn gezelschap, pfff, ze kreeg het er warm van.

Jim was de schrik nog steeds niet te boven. Wat moesten ze toch al die weken met het gezelschap van deze vrouw, alle mannen binnen de groep zouden zich niet meer kunnen concentreren op hun werk en hij zelf niet in de laatste plaats. Wat een zwakgebod om zo over een mooie vrouw te denken, dacht hij bij zichzelf, maar dit was hun begeleider, ze zou bijna dag en nacht met hen optrekken. Mijn hemel, het leek wel een leeuw zoals ze daar koninklijk zat met haar schouderlange honingblonde haar. Ze had haar benen elegant over elkaar geslagen, ze droeg kousen onder haar donkerblauwe jurk en platte lakschoentjes. Hij vroeg zich af wat ze onder die jurk droeg, zou ze haar lingerie in dezelfde kleur dragen? "Jim hou op, hou op, dit gaat niet goed", schoot het door hem heen.